

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ.

ΣΤΗΝ ΑΣΟΕΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ_ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

>>>Την Τετάρτη 13/03 ο πρύτανης και η σύγκλητος της ασοεε αποφάσισαν την επ'αόριστον αναστολή της λειτουργίας του ιδρύματος. Αυτό που τους οδήγησε στην παραπάνω απόφαση -όπως τονίζει ο ίδιος ο κ. Γάτσος- είναι οι βίαιες καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ MAT και "αλλοδαπών και άλλων εξαπανεπιστημιακών, αντιεξουσιαστικών στοιχείων, που στηρίζουν τους αστούντες το παρεμπόριο". Αυτό που δε μας ήσει ο πρύτανης της ασοεε είναι πόσο χρήσιμη για τη δημόσια τάξη ήταν αυτή η απόφαση. Αυτό που δε μας ήσει είναι πόσο έχει συμβάλλει η διοίκηση και το πλήθος των φοιτητών της σχολής [υπό την μορφή της συναίνεσης/του επαίνου/ της σιωπής] στα αστυνομικά πονκρόμ του στην κλιμάκωση της βίας ενάντια στους μετανάστες μικροπωλητές.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Οι μετανάστες μικροπωλητές ανήκουν στο πιο υποτιμημένο κομμάτι της εργατικής τάξης και έχουν καταφέρει να στέκονται με αξιοπρέπεια, αρνούμενοι το πρεζεμπόριο και τα νταβατζηλίκια, αντιστεκόμενοι στις προθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Και για να τελειώνουμε με τις μαθακίες περί "παρεμπορίου", "οργανωμένης φοροδιαφυγής" κτλ: όπως έχουμε πει και παθιότερα οι μετανάστες εργάτες είναι ο τελευταίος κρίκος της αιμοσίδας σ'αυτό που ονομάζουμε κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης προϊόντων "εκτός νόμου". Το τελευταίο έχει μέσα διακρατικές συμφωνίες, ντόπιες και πολυεθνικές μαφίες, μπάτσους και κράτος. Δεν είναι πια ούτε καν "αποκαλυπτικό" να πούμε πως οι μπάτσοι σε διάφορες φάσεις κλέβουν τα εμπορέυματα των μικροπωλητών και τους εκβιάζουν για να τα δώσουν πίσω, όπως κάνουν, άλλωστε, με τις άδειες παραμονής και τα κάθε είδους νομιμοποιητικά έγγραφα των μεταναστών. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε πως η εργασία των μικροπωλητών είναι για κάποιους και κάποιες ζωτικής σημασίας: για εκείνους και εκείνες που έχουν εδώ και καιρό αποκήσιτεί από το "νόμιμο" εμπόριο.

Γιατί το κράτος (στο πεζοδρόμιο) αναβαθμίζει τις εργασίες του σ'αυτόν τον βαθμό; Γιατί η διαχείριση των μεταναστών πρέπει να υπάγεται αποκλειστικά στο στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα (βλ. και πρόσφατη νομοθεσία μεταρρύθμισης των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας) και αυτοί δεν πρέπει να έχουν κανένα περιθώριο να ξεφύγουν απ'αυτό. Γιατί τα αστυνομικά πονκρόμ στο κέντρο της αθήνας είναι επιχειρησιακή διαδικασία που ανήκει στον ίδιο πόλεμο που διεξάγεται στα σύνορα, στον ίδιο πόλεμο που αποτυπώνεται στον πολιτισμοσιασμό των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των λειτουργιών τους. Γιατί αυτός ο πόλεμος δεν αποσκοπεί παρά στην περαιτέρω υποτίμηση των μεταναστών εργατών, που διογκώνεται τόσο πολύ, ώστε να αφορά και την ίδια τους τη zωή. Μας δείχνουν, έτσι, τα αφεντικά πως η αναθωσιμότητα των μεταναστών εργατών δεν (πρέπει να) έχει πάτο.

Δεν ξέρουμε, εάν το κράτος (σαν η πολιτική οργάνωση των αφεντικών) θέλει να απαγορεύσει οριστικά την παρουσία των μικροπωλητών στην ασοεε, αν και οι γενικές κατευθύνσεις προς τα εκεί δείχνουν. Μπόρουμε, όμως, με σιγουρία να πούμε πως η απαγόρευση της εργασίας των μεταναστών, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι έχουν καταστεί οι μηχανισμοί της δημόσιας τάξης, τους στερεί την μοναδική εκείνη ιδιότητα που μπορεί να τους εξασφαλίσει πιθανότερες επιτίτισης: την εργατική τους δύναμη. Άλλωστε, ο αποκλεισμός τους από τον δημόσιο χώρο της μπρόπολης μπορεί να τους κάνει πιο χρήσιμους και αποτελεσματικούς για τα αφεντικά σε κάποιες λιγότερο "φωτεινές" περιοχές του ντόπιου καπιταλισμού.

Από την άλλη, οι μετανάστες στην ασοεε είναι μαχητικοί: έχουν δείξει πως η αλληληγγύη δεν είναι μία κούφια ήτενη, αλλά η απόφαση να παίρνεται τα ίδια ρίσκα, να δίνεις τις ίδιες μάχες, ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι για όλους. Από την άλλη, στην ασοεε δεν υπάρχουν μόνο σκατόψυχα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπάρχουν αντιφασίστες φοιτητές και φοιτήτριες που στέκονται αληθηλέγγυοι στον καθημερινό αγώνα των μεταναστών. Ντόποι και ξένοι έχουν με τα χρόνια φτιάξει την δική τους κοινότητα κόντρα στην βαρβαρότητα των μπάτων και των ρατσιστών. Και οι συλλογικές δυνατότητες αυτής της κοινότητας μπορούν να γίνουν επικίνδυνες- και οι μπάτσοι το έρευναν αυτό. Σε μεγάλο βαθμό εκεί έγκειται και η σημασία της συνεργασίας της διοίκησης της ασοεε με την αστυνομία: η λειτουργικότητα του lock out είναι η κοινωνική απομόνωση των μεταναστών.

Η στρατιωτικοίσης των αστυνομικών επεμβάσεων, η προβολή του ζητήματος ως "επεισοδίου" και η ανάδειξη του σαν "μονομαχία" από τα μίντια και τις διοικητικές αρχές της ασοεε (θέλει να) αποκρυπτεί συστηματικά την κοινωνική/πολιτική του φύση: ό,τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στην σχολή επί της πατησίων είναι αποτέλεσμα κοινωνικών σχέσεων, αυτών που στηρίζουν συνειδοτά τον φασισμό του ελληνικού κράτους και αυτών που του αντιστέκονται. Η διαχείριση των μεταναστών μικροπωλητών δεν είναι παρά πολιτική επιλογή που αφορά την διαχείριση της εργατικής τάξης σε καιρούς κρίσης, δεν είναι παρά άλλη μία στιγμή του ταξικού πολέμου.

Τέλος, εικάζουμε πως οι επιλογές της δημόσιας τάξης μπορεί να σχετίζονται και με τις εκδηλογές, σαν αφορμή και όχι σαν αιτία. Δηλαδή; Ε, μια δημαρχική υποψηφιότητα που σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να μπορεί να πείσει τους φρενισμένους μικροαστούς πως μπορεί ανα πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει το όποιο "πρόβλημα", πρέπει να μπορεί να αποδειξεί πως τα έργα και οι μέρες της είναι αρκούντως κανιβαλικά.

do you remember lock-out?
δύο χρόνια πριν η νομική είχε κλείσει δύο εβδομάδες πριν τις διακοπές του πάσχα για έκτακτους λόγους_προ φανώς αυτοί άπονταν της ομαλής διεξαγωγής πογκρόμ ενάντια στους μετανάστες μικροπωλητές στον πεζόδρομο της μασσαλίας.
do you remember πέρσι-ταχριστούγεν να?
αστυνομική εισβολή στην ασοεε_συλλήψεις μεταναστών μικροπωλητών_ξεψάχνι σμα και επιχειρόποση πάταξης της ανομίας στο αυτοδιαχειρίζομενο στέκι ασοεε.

αλλά, είπαμε, είναι ξέγνοιαστην λόγη.